

## **JOUW BRUILOFT, JOUW STIJL**

Na het ZES-STAPPEN-START-PLAN heb je een duidelijk beeld van wat je verwacht van de bruiloft, van wie wat gaat regelen én wat alles mag kosten. De volgende grote uitdaging is het kiezen van een stijl (JOUW stijl!) die alle gebeurtenissen op de bruiloft tot een onvergetelijk en authentiek geheel te maken.

Het woordenboek omschrijft stijl als 'de gezamenlijke kenmerken van een richting of periode in de kunst'. Een goed georganiseerde bruiloft kan natuurlijk een kunstwerk van creativiteit op allerlei vlakken genoemd worden.

De keuze van de stijl is aan jou en aan niemand anders! Geef je de voorkeur aan een informele bruiloft of is een echte etiquette-bruiloft meer jouw stijl? Misschien zijn er bepaalde familietradities of heb je een hobby of levensstijl die je centraal wilt stellen? In principe is alles mogelijk met betrekking tot je stijlkeuze, want dit is jullie grote dag!

De verschillende stijlen bruiloft zijn grofweg te verdelen in:

1. de traditionele bruiloft
2. de etiquette bruiloft
3. de informele bruiloft
4. de themabruiloft
5. de bruiloft 'eigen stijl'



### **1. DE TRADITIONELE BRUILOFT**

De traditionele bruiloft is waarschijnlijk de meest bekende manier om te vieren dat je in het huwelijksbootje stapt. Denk bijvoorbeeld maar aan de bruid die, gekleed in een lange witte jurk, aan de arm van haar vader de kerk binnenkomt of het aansnijden van de bruidstaart door het bruidspaar. Naast oude gewoontes en gebruiken, die vaak hun oorsprong vinden in cultuur en religie, zijn er ook familietradities en de algemene gebruiken. In principe is er dus geen 'juiste manier' om een traditionele bruiloft te organiseren, maar is zo'n bruiloft een samenvoeging van oude gewoontes en gebruiken waaruit jij je keuze maakt.

#### Culturele tradities

Culturele tradities kunnen bepaald worden door het land en/of de cultuur waaruit het bruidspaar, of één van hen, afkomstig is. Zeker wanneer je trouwt in een ander land dan waar je geboren bent, kunnen deze tradities een stukje 'thuis' naar de bruiloft brengen. Veel culturele tradities hebben een link met de oorspronkelijke religie van het land van herkomst. Of je nu kiest voor het toepassen van een culturele traditie omdat je uit deze cultuur afkomstig bent, of omdat je het gewoon een 'mooi ritueel' vindt: zorg ervoor dat je in de oorsprong van de traditie verdiept hebt om te voorkomen dat je achteraf met een betekenis van de traditie geconfronteerd wordt die je niet kunt waarderen.

Op het gebied van trouwen zijn er ook een aantal algemene tradities en gebruiken die hun oorsprong vinden in een religie of cultuur maar die in de loop der tijd algemeen gebruik geworden zijn bij bruidsparen uit verschillende landen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aansnijden van de bruidstaart. Over de oorsprong hiervan bestaan verschillende verhalen. Eén daarvan is dat de Romeinen vroeger een 'confarreatio' bakten waarvan het bruidspaar enkele happen nam voordat de rest boven hun hoofd verkruid werd. De gasten vingen de kruimels op en aten deze op met als doel het afsmecken van veel kinderen voor het bruidspaar.

Een ander verhaal verteld echter dat in het vroegere Frankrijk alle bruiloftsgasten een stuk taart of koek meenamen die op een grote hoop gelegd werden waar het bruidspaar dan van at. Wat de oorsprong ook zij, het heeft in ieder geval een smakelijke traditie opgeleverd.

Ook Nederland heeft eigen, vaak niet meer zo bekende, tradities als het gaat om trouwen, zoals bijvoorbeeld het ontsnappen van het bruidspaar tijdens het feest. Zodra de gasten door kregen dat het bruidspaar er vandoor wilde gaan vormden de vrouwelijke gasten een kring rondom de bruid. De mannelijke gasten probeerden de bruid uit de kring te bevrijden, hierbij aangemoedigd door de bruidegom.

Het meegeven van een uitzet aan de bruid is tegenwoordig ook niet meer gebruikelijk omdat veel stellen voor de bruiloft al enige tijd uit huis zijn en al dan niet hebben samengewoond. Toch zijn er in Nederland nog vrouwen die een speciale bruidskist hebben waarin zij handdoeken, theedoeken en dergelijke verzamelen voor als zij gaan trouwen.

### Religieuze tradities

Religieuze tradities kunnen variëren van het bidden aan het begin van de bruiloft tot het een volledig religieuze huwelijksvoltrekking. Per religie zijn de tradities anders en al lijken sommige tradities veel op elkaar, toch kunnen ze een heel andere betekenis hebben. Laat je daarom van tevoren duidelijk informeren over de oorsprong van de traditie. Dit om te voorkomen dat de handelingen die gedaan worden, een religieuze achtergrond blijken te hebben waar je misschien niet achter kunt staan.

Als er gasten aanwezig zijn die niet bekend zijn met jouw keuze aan religieuze tradities is het verstandig om hen vooraf te informeren over wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Op deze manier voorkom je dat gasten zich ongemakkelijk voelen tijdens de ceremonie en kweek je begrip voor wat er allemaal gebeurt. Wanneer het onmogelijk is om dit voor de bruiloft te doen kan je eventueel vragen aan degene die de ceremonie leidt om uitleg te geven tijdens de ceremonie, óf een korte uitleg op papier zetten voor de gasten.

### Familietradities

Familietradities vinden hun oorsprong in het verleden van de familie en verschillen daarom per familie. Deze tradities kunnen variëren van een familielid die bijvoorbeeld een bepaalde handeling verricht die binnen de familie gebruikelijk is tijdens de bruiloft tot de manier waarop een bruiloft afgesloten wordt. Ook het doorgeven van bepaalde kleding of sieraden kan een familietraditie zijn. Deze tradities kunnen ontstaan zijn doordat één van je voorouders in het verleden op een bepaalde manier getrouwd is of lid was van een bepaalde groepering. Of je je prettig voelt bij de gebruiken binnen jouw familie of die van je partner is geheel aan jou om te bepalen. Bedenk dus goed welke traditie je waardeert en in ere wilt houden en welke niet. Bespreek je beslissingen hierover van tevoren met je (schoon-)familie om onduidelijkheden en onverwachte situaties tijdens de bruiloft te voorkomen.

Naast reeds bestaande tradities kan je proberen om een nieuwe familietraditie te starten met jouw bruiloft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sieraad dat je cadeau doet aan je partner, waarbij je verteld dat het de bedoeling is dat jullie oudste kind dit sieraad weer cadeau doet aan zijn of haar toekomstige partner.

### ***Be inspired***

*Via internet is veel informatie beschikbaar met betrekking tot de achtergrond van oude gebruiken en tradities. Zelfs als je geen waarde hecht aan bepaalde tradities kan deze informatie een goede inspiratiebron zijn voor mooie en ontroerende rituelen die je deel uit kunt laten maken van jouw grote dag.*

## 2. DE ETIQUETTE-BRUILOFT

Veel van de door het etiquettehandboek voorgeschreven regels voor het dagelijks leven zijn niet meer in gebruik bij 'den gewoone mensch'. Zeker in Nederland, waar veel mensen toch een lekker nuchtere 'doe-maar-gewoon'-houding hebben. Wanneer je echter kijkt naar een koninklijke bruiloft zie je dat er strenge regels gehanteerd worden: de regels van de etiquette. Deze regels kunnen per land verschillen en zijn onder andere afhankelijk van de positie van de personen die in het huwelijksbootje stappen. Nu hoef je geen prins/prinses te zijn om de bruiloft volgens de regels van de etiquette te laten verlopen. Ook een 'gewone burger' kan bepaalde etiquetteregels toepassen en zo een chique tintje geven aan het geheel.

Om een idee te geven van wat er zoal mogelijk is zijn hier enkele voorbeelden:

- ❖ De wederzijdse ouders kondigen het huwelijk van hun kinderen aan volgens strenge richtlijnen.
- ❖ De bruid draagt haar boeket altijd in de hand die het verste verwijderd is van de bruidegom, dat wil zeggen: voor de huwelijksvoltrekking in de rechterhand en na de huwelijksvoltrekking in de linkerhand.
- ❖ De moeder van de bruid stelt de gastenlijst samen.
- ❖ Tijdens het diner houdt de vader van de bruid als eerste een speech. Daarna volgt de vader van de bruidegom en als laatste neemt de bruidegom zelf het woord.

Dit is slechts een kleine greep uit de regels die het etiquettehandboek voorschrijven met betrekking tot een bruiloft.

Als je er voor kiest om de bruiloft volgens de etiquetteregels te laten verlopen is het verstandig om je goed te verdiepen in die regels. Hiermee kan je voorkomen dat een bruiloft wordt waarop het lijkt alsof er 'gespeeld wordt' dat er stijlvol getrouwd wordt volgens de etiquetteregels waardoor alles nogal onnatuurlijk over kan komen.

Een fout die er soms door bruidsparen gemaakt wordt wanneer ze voor een stijlvolle, etiquettebruiloft kiezen is 'gala' als dress-code voor de hele dag. De dress-code van een gala kan namelijk onderverdeeld worden in 'Black Tie', waarbij de dames een cocktailjurk dragen en de heren een smoking, en 'White Tie' waarbij de dames een lange avondjurk dragen met handschoenen en de heren een rokkostuum. De smoking, behorend bij 'Black Tie' en de avondjurk behorend bij 'White Tie' behoren alleen 's avonds gedragen te worden. Hierbij plaats je de gasten voor een onoplosbaar probleem, dus verdiep je goed in de etiquette voordat je beslist wat er gaat gebeuren tijdens de bruiloft en wat er als dresscode geldt die dag.

Er zijn verschillende etiquetteboeken verkrijgbaar, maar het is ook mogelijk om een workshop te volgen. Sommige van deze workshops zijn volledig gericht op de bruiloftsetiquette. Misschien is het een leuke idee om je samen met je (schoon-)moeder op te geven voor zo'n workshop en zo alvast een voorproefje te nemen van de bruiloft. Informatie over dit soort workshops kan je vinden via internet, maar ook de bruidsmagazines geven hier regelmatig informatie over.

### **Hoe heurt het?**

*Veel mensen zijn niet op de hoogte van de bruiloftsetiquette. Om te voorkomen dat de gasten zich ongemakkelijk voelen kan je een informatiefolder samenstellen, waarin uitgelegd wordt wat de regels zijn en wat er van de gasten verwacht wordt. Deze folders kan je voor de bruiloft of bij aanvang van de bruiloft uitdelen. De gasten zullen je dankbaar zijn en de bruiloft verloopt volledig naar jouw wensen.*

### 3. DE INFORMELE BRUILOFT

Wanneer je als bruid niet wegzwijmt bij het idee van witte trouwjurk met een sleep of een smaakvolle receptie waar iedereen keurig met elkaar over koetjes en kalfjes praat niet helemaal 'jullie ding' is, is de informele bruiloft misschien wel dé manier om jullie huwelijk te vieren. De informele bruiloft is niet aan regeltjes of tradities gebonden en staat los van alle 'standaard manieren' om in het huwelijk te treden.

De sfeer op de informele bruiloft is terecht losjes te noemen. Je kan een outfit aantrekken waarin je je prettig voelt, in plaats van een meergangen diner met tussen de gangen door diverse speeches kan je een gezellige barbecue houden en de locatie waar de feestelijkheden plaats vinden kan origineel zijn. Misschien is jullie eigen huis of tuin wel een optie. Het enige officiële deel van de bruiloft is de huwelijksvoltrekking op het stadhuis en eventueel het kerkelijk huwelijk. Maar zelfs het officiële deel kan je, in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand en de geestelijke, in een ongedwongen sfeer laten plaatsvinden.

Het grote voordeel van een informele bruiloft is dat je helemaal jezelf kunt zijn, zonder rekening te houden met regeltjes, tradities of etiquetteregels.

#### ***What not to wear...***

*Stel de gasten ruimschoots op tijd op de hoogte van de jullie op een informele manier in het huwelijksbootje willen stappen. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat gasten 'overdressed' naar de bruiloft komen, terwijl jij en je partner misschien wel casual gekleed gaan.*

### 4. DE THEMA-BRUILOFT

Je bruiloft is waarschijnlijk de enige dag in je leven dat je invloed hebt op wat iedereen draagt, wat er gegeten wordt, welke muziek er gedraaid wordt en hoe de entourage van de dag zal zijn. De perfecte dag dus om je favoriete thema te kiezen en deze als rode draad door de bruiloft te laten lopen. In hoeverre je dit thema doorvoert is aan jou om te bepalen, maar met een beetje creativiteit kan je met beperkte middelen al een groots effect bereiken.

Het thema dat je kiest voor de bruiloft kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op de film die jij en je partner gezien hebben tijdens jullie eerste afspraakje, of een bepaald tijdperk dat jullie beiden aanspreekt. Maar ook een kleur, een land, een feestdag of een bepaalde muziekstroming kan een goede bron van inspiratie zijn voor een mooi of origineel thema. Het gaat er vooral om dat het thema bij je past of een speciale waarde voor je heeft.

Om je een idee te geven van de verschillende mogelijkheden volgen een aantal thema's en tips over hoe je dit thema als rode draad door de bruiloft kunt laten lopen.

#### Het filmthema

Als je een grote fan bent van films als 'The Godfather' is een gangsterbruiloft een leuk thema. Huur een Roll's Royce als trouwvervoer en zoek een passende gangsteroutfit. Verstuur de uitnodigingen in een leeg whiskyflesje en vraag de gasten om in jaren 20-kleding gekleed te komen, compleet met hoed en wandelstok. Voor het feest boek je een stijlvolle zaal en alle gasten ontvangen fiches om in te zetten op de blackjack- en roulettetafels die in de zaal zijn opgesteld. Voor de durfal lenen films als 'Star Trek' of 'Sense and Sensibility' zich uitstekend als thema voor een bruiloft.

#### Het tijdperkthema

Als je bijvoorbeeld interesse hebt in de Middeleeuwen kan een middeleeuwse bruiloft de vervulling van een droom zijn. De perfecte locatie is dan natuurlijk een kasteel waar een

Bourgondisch maal genuttigd kan worden, terwijl een ingehuurde minstrel de liefdesperikelen van het bruidspaar bezingt. Natuurlijk ga je gekleed in een middeleeuws kostuum en om het geheel af te maken vraag je de gasten of ook zij hun kleding aan willen passen aan het thema. Ook andere tijdperken lenen zich goed als bruiloftsthema. Wat denk je bijvoorbeeld van een 70's-Bruiloft, compleet met bloemenkransen en hippie-muziek?

#### Het kleurthema

Is je huis geschilderd in je favoriete kleur en hangt je kledingkast vol met outfits in dezelfde tint? Dan kan een kleurthema een goed idee zijn om de bruiloft net dat beetje extra te geven. De uitnodiging is in de themakleur, evenals het bruidsboeket, de decoratie en de give-aways. En met een beetje geluk vindt je zelfs een origineel vervoersmiddel in je favoriete kleur. Om het geheel af te maken kan je de gasten vragen om gekleed te gaan in de themakleur of deze kleur als accent te gebruiken bij bijvoorbeeld een zwarte of witte outfit. Je kunt er ook voor kiezen om alleen het feest een bepaald kleurthema te geven. Wat dacht je bijvoorbeeld van een white-wedding? Het levert in ieder geval prachtige foto's op!

#### ***Kleur bekennen!***

*Zelfs wanneer je geen themabruiloft wilt, is het kiezen van een themakleur voor de bruiloft een verstandige keuze, omdat een steeds terugkerende kleur toch een soort rode draad is gedurende de hele dag die bijvoorbeeld op de trouwfoto's duidelijk zichtbaar zal worden. Denk bijvoorbeeld aan bloemen, decoratie, servetten e.d. die in dezelfde kleurtint zijn.*

#### Het landentema

Je bent al vele malen in Griekenland op vakantie geweest en bent ook van plan om daar je huwelijksreis door te brengen? Waarom wachten tot de huwelijksreis? Vier de bruiloft volgens de tradities van je favoriete land! Verzamel CD's of huur een Griekse band voor het feest zodat je samen met de gasten de Zirtaki kan dansen. Verdiep je in de tradities, in het bijzonder in de trouwtradities, en haal zo Griekenland naar Nederland toe. Het diner, de uitnodigingen, je kleding: alles krijgt een Grieks tintje. Naast Griekenland zijn er natuurlijk ontelbare landen die prachtige en waardevolle tradities hebben die tot een onvergetelijke dag kunnen leiden.

#### Het feestdagthema

Wanneer je op een feestdag in het huwelijksbootje stapt is een feestdagthema een goed idee. Trouw je op 14 februari, dan is het Valentijnsthema natuurlijk de juiste keuze. Nodig de gasten uit met een romantische Cupidokaart en vraag alle gasten om een rood accent in hun kleding aan te brengen. Een bruidsboeket bestaande uit rode rozen, hartballonnen die de feestzaal een feestelijk aanzien geven, een big band die romantische nummers als 'My funny Valentine' ten gehore brengen en hartzeepjes die als give-aways aan de gasten worden mee gegeven: alles staat in het teken van de liefde.

Ook feestdagen zoals kerstmis en Pasen kunnen goede thema's zijn voor de bruiloft.

#### Het muziekthema

Als je een echte Rock'n Roll-fan bent is de keuze van een muziekthema niet moeilijk. De bruid kan een jaren 60-jurk met een petticoat dragen terwijl de bruidegom de gasten verrast met een echte vetkuif. Natuurlijk kies je als trouwvervoer voor een grote Amerikaanse slee en de muziekkeuze voor het feest spreekt voor zich. Ook de 70's en 80's lenen zich uitstekend als muziekthema.

Dit is slechts een kleine greep uit de themamogelijkheden. Laat je fantasie de vrije loop en creëer je eigen unieke dag naar je favoriete thema.



## 5. DE BRUILOFT 'EIGEN-STIJL'

Als je niet voor één bepaalde stijl wilt kiezen dan organiseer je gewoon de 'eigenstijl'-bruiloft die aangepast is aan jouw eigen smaak en wensen. Zo kan het zijn dat je graag een eigenzinnige huwelijksceremonie wilt, of graag een informeel diner met een paar familieleden en vrienden wilt geven, gevolgd door een groots themafeest met een grote groep gasten. In principe is alles mogelijk, zolang het maar bij je past.

Het risico van een 'eigenstijl'-bruiloft waarin allerlei aspecten van verschillende trouwstijlen samengevoegd worden is dat de kans bestaat dat de bruiloft uit allerlei losse onderdelen bestaat. Probeer daarom een ludieke, ontroerende of originele manier te vinden waardoor de bruiloft toch één geheel wordt, bijvoorbeeld:

- ❖ Nodig de gasten uit voor een 'trouwavontuur' dat je in de uitnodiging omschrijft als 'een dag met uiteenlopende, onvergetelijke en verrassende ervaringen die hun hoogtepunt vinden in een groots feest dat tot de late uurtjes zal doorgaan'. Zorg hierbij wel voor verrassende elementen voor de gasten.
- ❖ Laat de gasten tot de bruiloft volledig in het duister tasten over wat er gaat gebeuren en waar alles plaats vindt. Geef de gasten tijdens de bruiloft steeds een aanwijzing in de vorm van een raadsel over waar ze naartoe moeten voor het volgende onderdeel. Vergeet niet om iedere gast bij aanvang van de bruiloft een SOS-envelop te geven die alleen geopend mag worden als de gast echt niet weet waar hij naartoe moet.
- ❖ Vraag de gasten om bepaalde accessoires, outfits, voorwerpen met een emotionele waarde o.i.d. mee te nemen die gebruikt worden tijdens de verschillende onderdelen van de bruiloft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle gasten een hoofddeksel om te dragen tijdens de trouwceremonie, foto's uit de oude doos om te bekijken tijdens het eten, een CD met het favoriete liedje van de gast voor tijdens het feest en ga zo maar door. Zo wordt het een dag vol persoonlijke dingen die door velen als onvergetelijk ervaren worden.

Het spreekt voor zich dat een het behoorlijk wat organisatorisch talent vraagt om op deze manier alle gasten bij de bruiloft te betrekken. Een onmisbare schakel hierbij is de ceremoniemeester die er voor zal zorgen dat de hele bruiloft vloeiend verloopt, op de manier zoals jij het graag wilt.

Voor welke stijl bruiloft je ook kiest, het belangrijkste is dat dit de stijl is die jou het meest aanspreekt en die de bruiloft tot de mooiste dag van je leven maakt. Je kan rekening houden met de verwachtingen van mensen die belangrijk voor je zijn, maar laat hun mening zeker niet doorslaggevend zijn.

## HOE PAK JE HET AAN

Nu je een idee hebt van de verschillende stijlmogelijkheden is het tijd om te beslissen welke stijl bij jou past. Dit is de laatste grote beslissing die je moet nemen voordat je kunt beginnen met het regelen van de verschillende onderdelen van de bruiloft. De invulling van deze onderdelen, zoals bijvoorbeeld het vinden van de juiste locatie voor het feest, wordt namelijk bepaald aan de hand van de gekozen stijl. Misschien heb je al lang besloten wat jouw trouwstijl is en weet je precies hoe je invulling wilt geven aan de bruiloft. Als je het echter nog niet precies weet kan je de onderstaande vragen samen met je partner beantwoorden om een beeld te krijgen van welke stijl het beste bij jullie past.

## Vragen

- ❖ Zijn er bepaalde tradities (cultureel, religieus of in de familiesfeer) waar ik waarde aan hecht met betrekking tot de bruiloft?
- ❖ Hecht ik waarde aan etiquetteregels en welke regels zou ik toe willen passen tijdens de bruiloft?
- ❖ Volg ik graag de (ongeschreven) regels met betrekking tot de bruiloft of geef ik de voorkeur aan een bruiloft die los staat van 'hoe het hoort'?
- ❖ Is er een bepaald thema dat ik graag als rode draad door de bruiloft wil laten lopen?
- ❖ Wil ik graag een bruiloft in één stijl of kies ik voor een bruiloft die bestaat uit allerlei onderdelen, rituelen en tradities die belangrijk voor me zijn?

Maak aan de hand van je antwoorden een overzicht van hoe de bruiloft volgens jou zou moeten verlopen en bekijk welke stijl hier het best bij past.

Om te zorgen dat de door jou gekozen stijl doorgevoerd wordt gedurende de hele bruiloft is het verstandig om je uitgebreid te verdiepen in de door jou gekozen stijl. Verzamel zoveel mogelijk informatie via internet, trouwmagazines of door te praten met ervaringsdeskundigen en berg deze informatie op in het bruiloftsdossier. Zo kunnen niet alleen jij en je partner, maar ook de ceremoniemeester en overige 'helpende handen' zich verdiepen in de door jou gekozen stijl.

### *I'm in the mood for love...*

*Maak een moodboard zodat de stijl die jij graag wilt voor de bruiloft duidelijk zichtbaar is voor iedereen die betrokken is bij de organisatie.*